

Wedstrijd

Zoonlief houdt wel van een wedstrijd

Tussen hem en tussen de trein

Wie van hen het allereerste

Op het station zal zijn

Het startschot klinkt 's morgensvroeg

Hij komt zo laat mogelijk uit bed

Ondanks al mijn vriendelijk roepen

Wordt zijn wekker uitgezet

Dan begint de grote speedrace

Tegen de klok want zo meteen

Rijdt de sneltrein het station in

En hij moet er ook nog heen

Een gehaaste groet en zwaai

Dan wordt zijn fiets een stalen ros

Want hij heeft nog maar een paar minuutjes

Alle remmen gaan nu los

En warempel, ja, hij haalt het

De mazzelaar, de laterik

Vol vertrouwen zegt hij 's avonds

Wie is er nu sneller, die trage trein of ik?